

Uw wil geschiede.



**BID VOOR DE ZIEL**

van den heer

**EMMANUEL HAELTERS**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie-Sidonie Vanoverveldt,**

geboren te Ronse, den 25 September 1855 en er zeer godvruchtig in den Heer ontslapen den 5 December 1944, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en den pauselijken zegen.

Hij was eereid van den Bond van het H. Hart.

Welk 'n troost in het leven de ware godsvrucht tot het H. Hart, zij steunt en sterkt den mensch en leert hem de lasten met liefde en opoffering dragen; zij leert hem dat de eenige weg hier op aarde de kruisweg is die door beproevingen en lijden hem brengt tot het geluk dat nooit vergaat.

Dat had de dierbare overledene zoo goed begrepen want nooit ontbrak hij bij de maandelijksche eerherstellende Communie, hij was er fier op, 'n echt lid van den H. Hartbond te zijn. Daarom zal de Heer hem ook rijkelijk beloonen.

Dierbare kinderen en familie, ik dank u voor uwe liefdevolle en toegewijde zorgen. Vergeet mij niet in uwe gebeden,

H. Hart van Jesus sta mij bij.

**R. I. P.**

De familie **EMM. HAELTERS-VANOVERTVELDT**, dankt u van harte om uwe welwillende deelneming en om uwe godvruchtige gebeden.

Dr. Lievyns-Rousseau, Ronse.