

O groot geheim der dood, wat leert gij ons duidelijk wat
we zijn, H. Aug.

† BID VOOR DE ZIELERUST †
van Mevrouw

Maria - Irma Haesebroeck

echtgenoot van Mijnheer

EMIEL ROMEYNS

Geboren te *ELST*, den 4 Juli 1881, en godvruchtig
overleden te *Audenaerde*, den 16 Aug. 1935
versterkt door de *H. H. Sacramenten der Stervenden*

Lid van het Broederschap van 't H. Hart,
en andere godvruchtige genootschappen der parochie.

Deze moeder was een voorbeeld van trouwen levenswandel, eene deugdzame en achtbare vrouw, die de belangen van haar huisgezin ter herte nam, een ware levensgezellin voor haren echtgenoot, een voorbeeldige moeder die hare talrijke kinderen in deugd en werkzaamheid heeft opgebracht en die nu naar hunne duurzame overledene moeder mogen opzien met een van smart overstelpt hart maar ook met een dankbaren blik voor al het goed dat ze hun deed.

Ondanks de onverbiddelijke kwaal die haar te neer drukte en ze al te vroeg zal ten grave slepen, niettegenstaande de ervaring der heilkunde, bleef zij een toonbeeld van kristelijke onderwerping aan Gods wil en die onverstoorbare gelatenheid kwam voort uit haar geloof en het onbeperkt vertrouwen op Gods vaderhart

Geliefde Echtgenoot, de beproeving is zwaar, doch wees niet ontroostbaar, eens zien we malkander voor eeuwig weder. Beminde *Kinderen*, onthoudt mijne lessen en raadgevingen, put moed en sterkte in wederzijdsche liefde, vaarwel, dat Gods vaderlijke Voorzienigheid op u wake, hebt dank over al uwe zorgen en bekommernissen over uwe moeder en gij, *Duurbare Broeders, Zusters, Kleinkinderen, en Bloedverwanten*, droogt uwe tranen af en geeft me den duurzamen liefdeblijk van een vurig gebed.

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

.....
Uitg. Marcel Van Nedervelde — Elst.