

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

Richard HAESBROECK

Echtgenoot van Mevrouw

Maria - Theresia DE TEMMERMAN

Geboren te ELST, de 21 Februari 1872, en aldaar
godvruchtig overleden de 12 December 1949.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden

Lid van de Confreriën van het
H. Hart en het H. Sacrament.



Hij was een man van geloof, goede vader en voorbeeldige echtgenoot die door zijn sterk geloof en zijn taaië werkzaamheid, zijn talrijke kinderen in de vrees des Heren heeft opgebracht.

Zijn langdurig lijden verdroeg hij met kristene gelatenheid overtuigd dat de beste voorbereiding tot de dood de volkomene onderwerping is aan Gods wil.

Vaartwel duurzame Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, Broeders en Zusters, dank voor al uw zorgen en bekommernissen, gij vooral mijn beminde echtgenote, ge weet dat ik getrouw en liefdevol aan uw zijde heb gestaan voor 't algemeen welzijn van onze kinderen naar ziel en lichaam. Nu het uur van scheiden is geslagen, helpt mij nog met u steeds mijner te gedenken in uw godvruchtige gebeden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. 300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht. 300 d. afl

Drukwerken — Van Nedervelde, Elst