

Wie God vreest moet de dood niet vreezen. Eccl.



† BID VOOR DE ZIELERUST †

van

VITAL HAESBROECK

Echtgenoot van

Maria Van De Walle

geboren te Elst, den 12 Maart 1876 en aldaar.

godvruchtig overleden den 17 Juli 1935

versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

De betreurde overledene heeft zijn leven in werkzaamheid overgebracht en zoo zijn huisgezin in de liefde van God en de deugdzaamheid opgeleid.

Hij heeft het lijden en de krankheden des lichaams met veel verduuld verdragen en zoo bereidde hij zich eene kroon in Gods hemel.

Duurbare *Echtgenoot*e, vestig uw vertrouwen op God, wij zien elkander weer, dan zal uw hart getroost zijn.

Lieve *Kinderen*, doet wat gij van mij geleerd hebt, bemint elkander met innige liefde en eert uwe moeder al de dagen haars levens

Beminde *Broeders, Zusters, Bloedverwanten*, vaartwel, weent niet, maar stort een vurig gebed voor mijne ziel.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

300 d. a fl.

R. I. P.

Uitg. Marcel Van Nedervele — Elst.