



BID VOOR DE ZIEL
VAN
HENRI HAEZEBROUCK
ZOOON VAN
PIETER EN MATHILDE HOORNAERT,
ECHTGENOOT VAN
FELICIE GLAEYS,

*geboren te Woesten, den 10 Oktober 1865 en godvruchtig
overleden te Zuidschote, den 27 September 1938,
versterkt door de laatste H. Sakramenten.*

HIJ WAS LID VAN DE CONFRERIE VAN 'T H. HERT.

Alwie den dierbaren afgestorvene gekend heeft, moet bekennen met alle rechtzinnigheid: "het was een brave man, door en door goed, eenvoudig, rechtzinnig en kristelijk. Zijn dood heeft hij niet in ledigheid geëten — doch neerstig heeft hij gewrocht zoolang zijn krachten het toelieten.

In zijne laatste ziekte was hij een stichtend voorbeeld van verduldigheid, in alles onderworpen aan Gods H. Wil.

Gelukkig zooals hij, de mensch die wandelt op den weg van Gods geboden. Zijn geheele leven lang bezit hij den schat van een gerust geweten: en in het aanschijn van den dood behoeft hij niet te vreezen, daar hij met St Paulus mag zeggen "sterven is voor mij een gewin".

Vaartwel. *Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen.* Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Bemint elkander en dient God getrouw in het vervullen van al uw plichten opdat we later malkander in vreugde mogen terugvinden. Weest mij nu indachtig in uw gebeden, ook Gij, *mijn Vrienden en Kennissen.*

H. Hert van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

(300 d. afl.)

DRUKK. EMIEL GARREIN, DIXMUDESTRAAT, 33, YPER