

† GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

O God wie zal mij geven mijn leven voor uwe glorie te slachtofferen, opdat al de volkeren der aarde U kennen en beminnen!

EERW. PATER REMI HAEZEBROUCK

*Werd geboren te Elseghem den 3^{en} April 1870,
Trad in 't noviciaat te Scheut den 8^{en} Sept. 1892,
Sprak zijne geloften uit den 8^{en} September 1893,
Werd priester gewijd den 25^{en} Julij 1898,
Vertrok naar 't Vicariaat van Oost-Mongolië
den 22^{en} September 1898,
Alwaar hij in den Heer ontsliep einde Mei 1910.*

Hij hoorde 's Heeren stem die hem tot het apostelven riep. En hij, hij verliet Moeder, Broeders en Zusters en alles wat hem kon tegenhouden om Jesus te volgen. Als een goede herder gaf hij zijn leven ten beste voor zijne schapen, om ze allen voor Christus te winnen en ze op te leiden in de wegen der gerechtigheid.

Zijn omgang was hertelijk en aangenaam: en daarom wierd hij van iedereen geacht en bemind, en daar was niemand die geen goed van hem sprak.

Dierbare Moeder vaarwel! Ik dank u voor al de goede zorgen waarmede gij mij van kindsbeen af omringd hebt. Ween niet gelijk deze die geene hoop hebben. Ik ben reeds met Vader vereenigd in den schoonen hemel alwaar wij U afwachten.

En gij, lieve Broeders en Zusters, aanhoort mijne laatste woorden: volherdt in de vrees des Heeren en in de wederzijdsche liefde, en eert Moeder al de dagen van haar leven.

ZOET HERT VAN MARIA, WEES MIJNE ZALIGHEID.
(300 dagen aflat.)