

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**Celèste H A G E M A N**

echtgenoot van Mijnheer

**Alfons DE WOLF**

geboren te Michelbeke den 14 Maart 1870 en godvruchtig  
overleden te Elst den 2 Maart 1935.

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de confrerie H. Hert en H. Sacrament en andere  
genootschappen der parochie.

\*\*\*\*\*

Ziet toe, waakt en bidt want gij weet niet wanneer het  
tijd is.

Marcus XIII 33

De betreurde overledene was de vrome vrouw van het  
H. Schrift. De zorgvuldige en edelmoedige echtgenoot en  
moeder vol geloof en godsdienstige gevoelens, rechtschapen  
en eenvoudig in haar omgang, van iedereen geacht, heeft  
zij in haar huis haren trouwen echtgenoot terzijde gestaan  
en hare kinderen in eer en deugd opgebracht.

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het graf is de  
overtuiging dat men als een onberispelijke echtgenoot en  
moeder heeft geleefd en aan zijne kinderen de duurzame  
essen van kristene deugden achterlaat

Bemide *Echtgenoot en Kinderen*, door woord en daad  
ben ik u als voorbeeld voorgegaan. Blijft dan volharden in  
het goede wij zien elkander weder bij den Heer. Ik dank  
U voor de goedheid en liefdevolle zorgen waarmede gij mij  
hebt omringd en mij in mijne kortstondige ziekte hebt verlicht  
en getroost. Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede  
werken en gij ook duurzame *Bloedverwanten en Vrienden*,  
treurt niet over mijn afscheiden, maar verzekert mij de gunst  
van een liefdevol gebed en een warme nagedachtenis.

Goede Jezus geef haar de eeuwige rust. 300 d' afl.

Uitg. Marcel Van Nederveelde — Elst.