

Gelukkig de mensch, die dagelijks bereid is om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Clementine HAILLEZ,

ECHTGENOOTE VAN

Gustave COTTON,

*geboren te Everbeke St-Jozef, den
12 Januari 1892 en aldaar overleden
den 3 November 1913.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Mijn leven was als eene bloem die, pas ontloken, reeds geplukt wordt. — Als een rook die opstijgt en verdwijnt, doch, terwijl gij bittere tranen over mij stort, ben ik in de uiterste vreugde

O mijn God, ik heb groote pijnen in mijn lichaam geleden maar ik heb alles met vreugde des her-
ten verdragen, uit liefde tot U. MACH. II.

Mijn echtgenoot, mijn uur is geslagen, bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben. Breng ons kind groot in de vrees des Heeren, en gij mijn kleine die nog onbekwaam zijt om het verlies uwer moeder te waardeeren, cert uwen vader al de dagen zijns levens en vergeet mij niet in uwe kinderlijke gebeden.

Moeder Broeder en Zusters, vaartwel, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus, geef de ziel der overledenen de eeuwige rust. Amen. 7 jar. en 7 quard. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.