

De deur des hemels staat open voor hen die hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

Bid voor de † ziel van

CLEMENTINE HAILLEZ

echtgenoot van

Amédée Pieteraerents.

geboren te Everbeke, den 11 September 1870 en
er overleden te St Joseph, den 26 Februari 1933.

Voorzien van de H. Rechten O. M. de H. Kerk

Smarten des doods omgaven mij, ik was in druk en nood; maar ik riep den Naam des Heeren aan! (Ps. CXIV 3 4) Het leven van den mensch is kort en vervuld met elenden (Job) Maar ziet, wij zijn kinderen der heiligen en wij verwachten een ander en beter leven dat God zal geven aan hen die Hem getrouw blijven. Job.

Zij heeft den omgang van haar huis wel nagezien en haar brood niet in ledigheid geëten. De vrouw, die den Heer vreest, zal geprezen worden. Sap. XXXI

Mijn welbeminde kinderen uw moeder verlaat u . . . Weest haar indachtig in uw gebeden. . . Eert uw vader al de dagen zijns levens . . . Dient God en leeft zoodanig dat gij den dood nimmer moet vreezen, wanneer hij u mocht overvallen.

Vaartwel, lieve Echtgenoot, en kinderen, eerlang zullen wij elkander wederzien.

Jesus, Maria, Joseph, laat mij in uw gezelschap in vrede rusten. 300 d afl.

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonckt