

Rook en ijdelheid is 't leven
Waanzin is der menschen streven
Rust, o Jezus is in U!

Bid voor † de ziel
van

REMY HAILLEZ,

echtgenoot van

MATHILDE VANDEPARRE,

*Geboren te Everbeek, den 8 Mei 1865
en er overleden den 7 Oktober 1941
versterkt van de HH. Sacramenten
der stervenden en den Apostolischen zegen.*

Dag en nacht kwelden mij pijnen die nooit sliepen . . . Mijn vleesch teerde af . . . mijn gebeente werd met smarten doorboord. . . Job XXX

De kwellingen en het lijden waarvan ons leven vol is, zijn als zoovele trappen om naar den hemel op te klimmen en middelen om in de genade te vermeederen. H. Franc. Sales

Zalig de mensch die de beproevingen verduelig verdraagt; hij zal de kroon des levens ontvangen welke God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen.

Bemide Echtgenoot Kinderen en Kleinkinders mijn uur is geslagen en ik moet u verlaten. Hebt dank voor de genegenheid en verkleefdheid die gij mij bewezen hebt. God zegene u voor de onvermoeide zorgen waarmede gij mij hebt omringd, vooral gedurende mijn langdurige ziekte. Al wat ik u nog te vragen heb, is een vurig gebed tot latenis mijner ziel. Tot wederziens in den Hemel. Daarom blijft God getrouw en eens zullen wij voor immer vereenigd zijn om nooit meer van elkander gescheiden te worden.

*Koningin van den H. Rozenkrans, bid voor
ons. 100 d. afl.*

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt