

Ter zaliger † gedachtenis van

**Richard HAILLEZ,**

Echtgenoot van

**Marie Louise Detemmerman,**

geboren te Everbeke, den 27 Juni 1866 en aldaar  
godvruchtig overleden den 26 Maart 1932.

Mijn dagen zijn verdwenen, doch de laatste waren voor mij zoo ellendig, ja de dagen waren voor mij in nacht veranderd.

Mijn kwaal was ongeneesbaar, maar ik heb mij geheel en gansch aan Gods heiligen wil overgegeven, indachtig dat het lijden van deze wereld het beste middel is, om de eeuwige vreugden des Hemels te bekomen.

Hoe troostend weerklinkt dan de zegerierende stem van Christus : Ik ben verreezen. De opstanding des Zaligmakers uit de dooden, is de voltrekking van het verlossingswerk, want heeft Hij door sterven onzen dood vernietigd, door zijne verrijzenis heeft Hij ons het leven teruggeschonken.

't Is ook langs den weg van 't lijden dat wij tot Christus gaan en de blijde verrijzenis afwachten.

Vaartwel Lieve Echtgenoote. Heb dank voor uw onvermoeibare zorgen. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Eens zullen wij weder vereenigd zijn in den Hemel. Beminde Kinderen, schoonkinderen en Kleinkinderen, bidt ook veel voor mij.

Ik zegen U allen. Tot wederziens.

Jezus, Maria, Joseph. 7 j. 7 quad.

---

*Everbeke, druk Depessemier Vanderdonckt*