

Ge'ukkig de mensch, die het uur van zijn dood
altijd voor oogen heeft, en dagelijks bereid is om te
sterven. (Im. Chr.)



Bid voor de Zielerust

van Mevrouw

CELINA HAMERLINCK

Echtgenoot van Mijnheer

EDWARD DE PAUW.

geboren te Zelzate den 15 November 1889, en
aldaar overleden den 11 Maart 1938,
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Deze brave naarstige vrouw, heeft bittere smarten
doorstaan, maanden, zelfs jaren vol lijden doorgebracht
en droevige nachten geteld, maar dit alles heeft ze met
de grootste verdueligheid verdragen, hare hoop bleef op
den Heer.

Wat is de mensch toch op aarde! Hoe spoedig is
alles voorbij Wie 's morgens ontwaakt gedenke of hij den
avond nog krijgt. God heeft het leven en alles in handen.

Al te vroeg, werd haar den levensdraad doorgesne-
den. Ze was gediensstig en menschlievend, daarom zal
haar nagedachtens, onsterfelijk zijn.

Teergeliefde Echtgenoot, Kinderen Kleinkinderen en
familieleden, God neemt me van deze aarde weg, weent
niet om mijn afsterven. Hebt dank, om uwe liefdevolle
zorgen, Bidt voor mij, ik zal voor u bidden, en tot
weerziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 300 dagen afl.

R.

I.

P.

Drukk. M. Neyt — Wolfs, koster Zelzate,