

De dood bedroefd ons, maar zijn aandenken
zal ons duurzaam wezen. H. Bonav.

Bid voor † de ziel van

ACHILLE HANS

zoon van

ALFRED & ODILE BIJL

*geboren te Everbeek den 6 Februari 1930 en
overleden in de kliniek te Geeraardsbergen
den 19 November 1943*

versterkt door de HH Sakramenten der stervenden

Wat is toch het leven van den mensch ? Een jongeling wordt op eens door een onverbidde-lijke ziekte neergeslagen en noch de zorgen en gebeden zijner familie, noch de hulp der weten-schap vermogen hem aan de onverbiddelijke dood te ontrukken.

De dood is te verkiezen boven een leven vol bitterheid. en de eeuwige rust boven een langdurig verkwijnen. Eccl.

De kranke zal God bidden, en God zal hem genadig zijn ; vol vreugde zal hij Gods aan-schijn aanschouwen en God zal hem eeuwigen troost schenken. Job.

Duurbare ouders, broeders en zuster, ik ver-langde nog langer te leven, doch de Heer heeft er anders over beschikt : gij ook zult u aan Gods wil onderwerpen en voor mij bidden ; eens zien wij elkander weer in een beter leven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

7 j. 7 q.

Everbeek druk. Depessevater-Vanderdonckt