

Niets is zekerder dan de dood, niets zoo on-
zeker dan het uur.

H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

DÉSIRÉ HANSKENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

CLEMENCIA VAN DEN BERGHE

geboren te Nederbrakel, den 24 Februari 1871 en
aldaar overleden den 13 Oktober 1929.

Gezalfd met de H. Olie der Kranken.

Hoe vol van waarheid zijn de woorden van het
boek der Navolging van Christus: Als het morgen
is, peins dat gij tot den avond niet zult leven; en
als het avond is, wil U den dag van morgen niet
verzekeren. Thom. a Kemp.

Wees dus altijd bereid, en leef alzoo, dat de
dood U nooit onbereid vinde.

Hij was een goede, zachtaardige en vreedzaam
man, wederhouden in zijne woorden, recht in
zijn handel; iedereen beminde hem en zijne
gedachtenis zal in zegen blijven.

Maria is de opene deur des Hemels voor dezen
die hun betrouwen op haar stellen. H. Bern.

Bemide Echtgenoot vaarwel; mijne liefde
voor U sterft niet; ik zal U hierboven beminnen
gelijk ik U op aarde bemind heb; Gij allen mijne
Bloedverwanten en Vrienden die mij gekend en
bemind hebt, bidt voor mij.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.