

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mejuffer

Sidonie HANSSENS

geboren te St. Lievens-Essche, den 21 December 1851, en
er godvruchtig overleden, den 13 Maart 1935,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Wat de loopbaan der overledene kenmerkte en haar de algemeene achting der menschen deed verwerven : 't was haar voorbeeldige jeugd in afkeer voor de ijdelheden der wereld; haar lange en getrouwe dienstjaren in neerstige werkzaamheid; haar eenvoudig leven in stille eenzaamheid; haar diepe godsvrucht en milde steun aan al wat goed en verdienstelijk is.

Tot de laatste dagen van haar hoogen ouderdom zoo lang en zooveel haar gezondheidstoestand het toeliet, was zij elken dag in H. Mis en op de Communiebank en bracht verder den tijd over in godvruchtige lezing en vurig gebed.

Als Congreganiste was zij immer voor hare medezusters een toonbeeld van stipte aanwezigheid, van minzamen omgang en van gediensstige naastenliefde.

Na een korte ziekte en met volle onderwerping aan den Wil van God schonk zij haar schoone ziel aan den Schep- per weder.

Een kind van Maria is een kind van den Hemel.

Beminde Zuster en Bloedverwanten, ik verlaat zonder angst dit tranendal vol ellenden, voor een paradijs van eeuwig geluk waar we elkander eens zullen wederzien

Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden, en gij ook, *duurbare Congreganisten*, zijt uwe medezuster dikwijls indachtig.

Goede Jezus geef haar de eeuwige rust. 300 d. afl.

De namis Maandag om 7 ure.

Uitg. Eug. Colaes-Watthé St-Lievens Essche