

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

KAREL - LODEWIJK HANTSON

Weduwnaar van Mevrouw

CLEMENCE GEERSEAU

Geboren te Sulsique,

den 20 October 1848, en godvruchtig overleden te

Nederbrakel, den 7 Juni 1932.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Hij was Lid

van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

Al mijn geluk was God te dienen, zijne geboden te onderhouden en in zijne tegenwoordigheid te wandelen. — Werkzaam, zorgvuldig en ieverachtig was hij; met recht mag men hem de woorden toepassen uit Salomons spreuken; « hij heeft de wegen van zijn huis gadeslagen en zijn brood in ledigheid niet geëten. »

Hij zag het einde van zijn leven aankomen met eene onderwerping en eene gerustheid, die voor de stervenden de grootste gratie en voor de levenden de zoetste der vertroosting is. H. Aug.

Kruisen en kwellingen genoeg heeft hij gevonden, maar hetgeen hem troostte en recht hield in druk en lijden was zijne hoop op Gods Voorzienigheid.

Beminde Kinderen, ik heb U niet verlaten, ik ben U slechts voorafgegaan, eens zullen wij elkander wederzien, daar waar niemand onze vreugde zal ontnemen. Dient den Heer uit ganscher hart: blijft standvastig in uw geloof. Ik verwacht van uwe liefde, dat gij mij zoudt behulpzaam zijn, na de dood, door uwe vurige gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 d. afl.

R.

F.

P.

Druk. Frans DE GEETER-RADYS, Nederbrakel.