

Op U, o Heer heb ik mijne hoop gesteld, laat mij
nimmer beschaamd staan. PSALM 70.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFVROUW

ADELE HAUMAN

LID DER CONGREGATIE VAN O. L. VROUW EN VAN

HET BROEDERSCHAP VAN HET H. HART EN DE H. BARBARA, ENZ

geboren te Audenaerde den 27 Januari 1853,

aldaar overleden den 21 Maart 1924,

versterkt door de Heilige Sacramenten.



Zij was een eenvoudige en oprechte vrouw,
vreesde God en week af van het kwaad. JOB. I.

De hevigheid van mijne pijnen ging mijne
klachten te boven; mocht de Heer mij verleen
dat ik daardoor Hem vinde en waardig worde voor
Hem te verschijnen. JOB XXIII.

Wat is toch al het lijden van dit leven vergeleken
met de belooning die ons wacht! (AD ROM)

Verheug U nu o Christene Ziel: Uw lijden is ten
einde, de Meester is daar en Hij roept u: Sta op gij
allen die met mij de bitterheid van den kelk hebt
gedronken, vergeet nu het lijden, bekleed U
met het gewaad van glorie, kom binnen in de blijd-
schap des Heeren.

BEMINDE BROEDER, ZUSTER, BLOEDVERWANTEN
EN VRIENDEN, vaartwel! Verheft uwe oogen ten
hemel en denkt aan de eeuwige goederen. Helpt mij
door Uwe gebeden de plaats van licht, rust en vrede
bereiken.

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U in
vrede ruste. (300 d.)

Zij was uw kind, O Maria.

R. I. P.

Aud. — druk. Wed. Bevernaege-Vindevogel.