

Kostelijk is de dood der rechtveerdigen in de oogen  
des Heeren. (Ps. 115)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

**MIJNHEER**

**César - Prosper - Marie HAUMAN**

echtgenoot van Mevrouw

**MATHILDE LAMBERTIJN**

geboren te Audenaerde den 12 Oogst 1857 en godvruchtig  
overleden te Bevere-bij-Aud. den 20 Augustus 1930  
versterkt door de HH. Rechten van onze Moeder de H. Kerk.



Welke voldoening, als men sterft, te mogen zeggen dat men achter zich heeft een leven van deugd, van opofferingen en van werkzaamheid. Voor dezulken is de dood het einde der ellenden en kruisen dezer aarde en de ingang der zaligheid.

Wat zoete vertroosting voor eenen vader in het uur der dood te mogen denken dat hij behoorlijk al zijne plichten heeft volbracht, bijgestaan door alle godsdiens-tige troostmiddelen, omringd van zijne kinderen die hem allen even zeer beweenen omdat zij er allen gelijkelijk van bemind werden. (Fenelon)

Dierbare kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven; wijkt altijd van 't kwaad af en bewandelt steeds den weg van deugd en eer. Blijft mij altoos in uwe gebeden indachtig.

Vaartwel! dierbare echtgenoot, lieve kinderen en beminde zuster. Tot wederziens in den hemel.

*Akten van geloof, hoop en liefde.* (7 j. en 7 quad.)

*Mijn Jezus, bermhertigheid!* 100 dag. afl.

**R. I. P.**

Druk. Ach. Van Neste-Stevens, Bevere (Aud.)