

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Petrus-Johannes Haustraete

Echtgenoot van

Marie-Hélène Van De Vijver

Geboren te Michelbeke, den 9 April 1881, en overleden
te ELST, den 3 September 1941

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,
Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en andere Genootschappen.



Zalig sterven zij die als goede vrienden en
getrouwe dienaar Gods in de liefde des Heeren
sterven. Zulke dood wordt een slaap genoemd
zij brengt ons immers de beloofde rust aan,
door God aan zijn vrienden geschonken tot
loon van hun verduldig lijden.

Veel heeft hij geleden, doch alles verdragen
met gelatenheid.

Gelukkig de mensch die gedurig 't uur zijner
dood voor oogen ziet en dagelijks bereid is
om te sterven

Vaartwel beminde Echtgenoote, Kinderen
en Bloedverwanten, ik verlaat eene aarde vol
ellenden voor het rijk van vrede, weldra zien
we elkander terug in den hemel. Dank voor
uwe zorgen en bidt voor mij,

H. Hert van Jezus ons toekome uw rijk ! 100 d. afl.

Maria, troost der noodlijdenden. bid voor ons.

Drakwerken Georges Van Nedervele, Elst