

Het is een heilzaam gedacht voor de overledenen  
te bidden opdat zij van hunne zonden zouden ont-  
slagen worden. (Apoc.)



## Bid voor de Ziel

van

**THERESIA HAUSTRAETE**

weduwe van

**REMI VAN WITTENBERGHE**

geboren te Michelbeke den 27 Mei 1871, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 13 December 1947.  
Versterkt met de H. H. Sacramenten der stervenden

---

De hooge ouderdom was haar een ware welverdiende erekroon, gesmeed door een leven van velerlei verdiensten bij God en de menschen,

Zij herinnerde het zich steeds dat de wereld een ballingschap is, het leven slechts een doortocht naar den Hemel, ons eeuwig Vaderland.

De betreurde afgestorvene was een braaf en nederig mensch, rechtschapen en godsdienstig, die alles gedaan heeft wat zij kon voor haar naastbestaanden,

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen ik sterf gerust en tevreden want ik heb God gediend in een woord, oprechtheid en volharding. Doet ook zo, en O. L. Heer zal immer voor U zorgen. Hebt dank voor al de bliken van kinderlijke liefde, gij vooral mijn goede zoon die ik van U in mijn laatste levensdagen mocht genieten.

U vooral, mijn goede Eerwaarde Zusters, U moet ik bijzonder danken, Dat God het U honderdvoudig loone. Tot weerziens bij God en bidt voor mij,

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil!

---

Nederbrakel Druk, Wwe. O. Surdiacourt