

JEZUS,

MARIA,

JOZEF.



Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

LOUISA HAUTEKIET

weduwe van wijlen

CHARLES OPSOMER

geboren te Zandvoorde, den 3 Juli 1863,
en godvruchtig overleden te Mechelen
a/Maas, den 31 Januari 1944, en gesterkt
door de genademiddelen onzer Moeder
de Heilige Kerk.

Omdat zij aangenaam was aan God, was het noodig dat zij
beproofd werde. (Tobias XII, 13.)

Weken lang, lag zij aan 't bed gekluisterd, steeds gekweld
door een pijnlijke kwaal en niet een klacht is over hare lippen
gekomen, doch altijd stil berustend liet zij alles aan Gods H.
Voorzienigheid over.

...en daarom vond God haar ook zijner waardig.

(Wijsh III, 5.)

Toen haar verschrikkelijkste pijnen wat gemilderd waren,
toen ook zij weer hoopte haar liefste achterkleinkindje nog en-
kele jaren te zien opgroeien, toen... kwam de Heer; Hij riep;
en zacht is zij toen heengegaan.

Op U, Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet be-
schaamd worden. (Ps. XXX, 1.)

Vaartwel liefste dochter, klein-dochter en zoon, liefste ach-
terkleindochterken en familie, heb dank voor uw zorgen en
toewijding, richt uwe blikken tot God, die alles op het beste
schikt. Van in den hemel, waar we eens allen zullen vereenigd
zijn blijf ik U beminnen. Gedenkt U mijner in uwe gebeden.

Aan U, mijn God, mijn lief en leed
Vergeef me, wat 'k U soms misdeed,
Door al Uw lijden, smart en wee
En geef mijn ziel nu rust en vree.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Mechelen a/M., druk Smeets