

† BIDT VOOR DE ZIELLAFENIS VAN
Michel-Pierre HAVERBEKE

soldaat bij het 22^{ste} linieregiment
echtgenoot van CÉLESTE RICHEZ
*geboren te Kortrijk den 1 Juni 1890 en gesneuveld
voor het Vaderland op het eereveld te Neerlinter
den 18 Augustus 1914.*

Zij allen die hem beminden stortten bittre tranen bij het vernemen der droeve mare, en zij zuchtten: O God, is het wel mogelijk! MICHEL, de minzame echtgenoot, de teedere vader, de genegene zoon en broeder door het moordend vuur terneergeveld; aan onze liefde zoo wreedelijk ontrukkt; gevallen ver van zijne levensgezellin die zoo geerne zijne wonden verbonden, zijn bloed gestelpt, zijne laatste oogenblikken verzacht had.

En toch, weest niet bedroefd gelijk zij die geene hoop hebben. Uw echtgenoot, uw zoon en broeder is moedig ten strijde getrokken. Martelaar der volmaakte liefde, slachtoffer van zijn edelen plicht heeft hij zijn leven ten beste gegeven voor zijne broeders.

Welbeminde echtgenote, wij hadden nauwelijks eenige stappen samen gezet op de baan des levens. Wij dachten er niets dan rozen te plukken; de Heer verleende ons een engelke, en pas ten toppunt van vaderlijk geluk, hebben plotselings scherpe doornen onze loopbaan verhinderd. Ik word u ontrukkt en daarom weent gij; doch ik ben gevallen als held op het roemrijk slagveld; en daarom troost u en zijt fier over mij, en prent Vaders nagedachtenis diep in het hert van ons kind, opdat het van jongs af den weg van eer en plicht moge bewandelen.

En gij, *mijne dierbare Ouders en Zusters*, die uwen eenigen zoon en broeder zoo innig bemindet, treurt niet te veel over mij, maar zoekt troost en sterkte bij den Heer.

St-Rochusdrukkerij, Doornijkw. 61, Kortrijk.