

O heilig Hert, wanneer de dood ons huisgezin in rouw zal komen dompelen dan zullen wij allen ons aan uwe eeuwige raadsbesluiten onderwerpen.

† BID VOOR DE ZIEL
van Heer

Camille-Theophile Havegheer

Echtgenoot van Vrouw

Leonie Cornette

*geboren te West-Roosebeke den 2 November 1871.
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Poelkapelle
den 3 April 1939.*

*Hij was lid der genootschappen van 't H. Hert van
Jesus en de geloovige zielen.*

Goed van inborst, eenvoudig van levenswijze en zachtmoedig van hert, bewandelde hij den weg van vrede, onwankelbaar in zijn geloof, sterk in zijne hoop en vurig in de liefde van God en den evenmensch.

Kwellingen en pijnen kwamen mij over en ik heb den naam des Heeren aanroepen en gezeid; dat uw goddelijke Wil geschiede! Wij moeten in het Rijk Gods komen door de beproevingen en indien wij met Jesus lijden zullen wij met Hem in glorie zijn.

Het geloof in God en het betrouwen op de Moeder Gods bleven Hem bij en hielden hem op tot aan zijn laatste levensstond,

o Maria, kom mijne ziel te gemoet, troost haar door uwe heilige tegenwoordigheid en wijs haar den weg tot den hemel.

Dierbare Echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, vaartwel. Weest indachtig hoe ik altijd onder U geleefd heb, hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen U kon nuttig zijn. Bemint elkander met een ware christene liefde, leeft in de vrees des Heeren, blijft eens van hert en geest en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j en 7 quad.

Druk. LECLUYSE LANGEMARK