

Hebt medelijden met mij gij ten minste die mij,
vrienden z. w. Gods hand heeft mij geraakt.
Job. XIX.



UIJTBARE GEDACHTENIS
van

JULES HAVEGHEER

Weduwaar van

Herminie Thorez

geboren te West-Roosebeke den 5 Juni 1866. en god-
vruchtig overleden na ontvangen te hebben de laatste
HH. Sacramenten,
te Poelcapelle den 5 Januari 1937.

Oefent u in de godsvrucht die tot alles nuttig is de-
wijl zij de belofte heeft van dit leven en van het toeko-
mende. Timoth. IV. 7.

Al de schikkingen van den Heer zijn barmhertigheid
en genade, wij echter doordringen niet het doel zijner
werken. Ps. XXIV. - Eccl. 16.

O christenen, aanschouwt de droefheden van Jesus'
Hert: aanziet het lijden van zijn lichaam, bemerkt wel
dauwende smerten aan de zijne te vergelijken zijn en gij
niet met verduldigheid de beproevingen en het lijden
verdragen. H. Franciscus Sales.

Met verduldigheid en volkomene onderwerping aan
den Wil des Heeren heeft hij lastige en langdurige pijn-
lijkheden verdragen om door zijn lijden het eeuwig
leven te bekomen.

Maria die in dit ballingschap mijn leven was, was
mijn troost in het uur der dood. H. Alph.

Variwel aierbare Schoonzoon en Kleindochter.
Vartwel al mijne naastbestaanden en vrieden Dank
goede Zusters om uw. e goede zorgen. Vergeet mij niet
in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Druk Lecluyse-Bollingier. Langemark.