



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERWEERDEN HEER

FREDERIK HEIRBAUT

geboren te S. Gillis (Dendermonde) den 3 Juni . . . 1859.
 Priester gewijd te Gent, den 23 December . . . 1882.
 Onderpastoor te Overmeire en te Sint-Nikolaas
 Bestuurder van het Gesticht « Toevlucht van
 Maria » te Gent den 12 Juli 1895.
 godvruchtig in den Heer ontslapen den 26 Fe-
 bruari 1906.

Hij was goed en zachtmoedig, zedig van gelaat en geregeld van gedrag, aangenaam van samenspraak en van zijne kinderjaren af heeft hij zich in de deugd geoefend. (II. MACH. XV, 12).

Hij wist zich te gedragen op eene wijze weerdig van God, zoekende Hem in alles te behagen en vruchten dragende van allerlei goede werken. (TOB. I, 10).

In den dienst van God getreden, stond hij vast in de gerechtigheid; hij verdroeg wat God hem te verdragen toezond, bleef met Hem vereenigd en bewaarde de verdueligheid in zijn lijden. (ECC. II, 1-4).

Gelukkig hij, die in de zoo moeilijke kunst zielen te besturen, het geheim gevonden heeft achtung te winnen en herten te veroveren. (H. BERN.)

Mijn God! indien het mogelijk is, laat dezen Kelk mij voorbijgaan : nochtans niet gelijk ik wil, maar gelijk gij. (MATTH. XXVI, 39.)

(Woorden van den overledene).

Mijn Jezus hermhertigheid. (100 dagen afaat).

Zoet Hert van Maria wees mijn heil (300 dagen afaat.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 maal 40 dagen afaat.)