

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het ge-
beurd : de Naam des Heeren zij gezegend
Job. I. 20.

Bid voor de ziel † van zaliger

BERTHA HELLIN,

Echtgenootte van **Emile VANDEWALLE**

*Geboren te Everbeek, den 25 Mei 1911 en
overleden in de Kliniek Bruggman te Jette
den 29 Januari 1938.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Zij was een goed en oprechte kristene, vol
geloof ; met kristelijken moed en verduldig-
heid heeft zij de pijnen van haar landurige
ziekte uitgestaan ; met volkomen onderwer-
ping aan de goddelijke beschikkingen, heeft ze
haar laatste uur zien aankomen, overtuigd zijn-
de dat de dood voor de rechtvaardigen niets
anders is dan een overgang tot een beter leven.

Hebr.

De zon is voor mij ondergegaan toen het nog
dag was : op de helft mijner dagen ga ik naar
het graf en te vergeefs heb ik het overige mij-
ner dagen gezocht.

Jer. 38

Ik heb smart en droefheid gevonden, maar ik
heb den Heer aanroepen, en heeft me getroost.

Ps. 74

Beminde Broeders, Zusters en Bloedverwan-
ten, weest toch niet ontroostbaar ; daarboven
zien we elkander spoedig weer, doch vergeet me
niet in uw gebeden, opdat de Heer me geleide
naar het land der eeuwige gelukzaligheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt