

GODVRUCHTIGE † GEDACHTENIS

van

THEODORE HELLIN,

weduwenaar van

Angelique Marie Verstraeten,

*geborente Everbeke, den 11 April 1866 en
aldaar overleden den 21 Januari 1919.*

Voorzien van de HH Sakramenten.

Welbeminde kinderen! Te vroegtijdig helaas ben ik u ontnomen, wie zal nu zorgen voor onze kleinen? God zal er in voorzien. Wij zullen elkander in deze wereld niet meer weerzien: ik dank u allen mijne kinderen, ik dank u ter harte voor uwe kinderlijke zorgvuldigheid; waarmede gij mij altoos verpleegd hebt.

H. Franc Geromino

God is getrouw en vrijgevig: Hij zal u overgrote belooeningen geven, omdat gij uwen vader en uwe moeder bemind hebt volgens zijn gebod: Eer uwen vader uit geheel uw hart en vergeet de smarten uwer moeder niet. Gedenk dat gij zonder hen niet zoudt bestaan hebben; doe hun gelijk zij gedaan hebben

Eccl. 7 29 30

Dierbare kinderen, mijne blijdschap en mijne kroon! staat vast in den dienst des Heeren. Al wat waar, wat eerbaar, wat recht, wat heilig, wat heminnelijk is, wat eenen goeden naam geeft, weet zulks indachtig; wat gij van mij geleerd, ontvangen en gehoord en mij zien doen hebt, doet dat en de God der vrede zal met u zijn

Bedriegt u niet; wat iemand zaait, dat zal hij ook maaien. Wordt niet moede in het goede doen en in het oetenen der deugd. Doet goed terwijl gij tijd hebt

H. Hart van Jesus. heb medelijden met ons.

100 dag afl

H. Hart van Jesus. ik stel mijn betrouwen in u.

100 dag. afl.

Everbeke, druk. Arm Depessemier.