

Heer, de slag die ons treft valt zóó zwaar ; wij lijden het smartelijkste aller verliezen, maar wij onderwerpen ons aan de beschikkingen Uwer Voorzienigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

## EVARIST HELLINCKX

ECHTGENOOT VAN

MEVROUW HENRIETTE CRABBE

Lid van den Bond van het H. Hart  
en van het Broederschap der H. Barbara,  
Lid van de Fanfaremaatschappij « De Vrije Belgen »,  
geboren te Pamel, den 19 Juni 1873  
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,  
den 13 April 1942,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Werkzaam was hij van zijne teedere jeugd af, met de grootste zorg waakte hij over zijn huis en hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten. Nu rust hij uit van zijnen arbeid : zijne goede werken volgen hem.

Wij hebben hem de oogen gesloten en dan ontstond in ons hart een onuitsprekelijke droefheid welke in tranen losbarstte, want door zijn afsterven werd plots de zoetheid gebroken van een gelukkig samenzijn... Uw heilige Wil geschiede, o Heer.

Teergeliefde Echtgenoote, pijnlijk is het offer dat de Hemel u vraagt ; maar troost u bij de zekerheid van de eeuwige onsterfelijkheid. Ik dank u voor uwe liefde en teedere zorgen, eens zien wij elkander weder.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, uw vader verlaat u, vergeet hem niet in uwe gebeden. Blijft onder elkander verenigd, houdt moeder in eere en dat mijn zegen op u blijve tot het einde toe.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. aff.

1721