

Liefde is sterker dan den dood.



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

# HUBERT HENAU

weduwnaar van Mevrouw

**Clara VAN DER LINDEN**

geboren te Oubrakel den 20 Juni 1893,  
en overleden te Nederbrakel den 28 September 1931

Gezalfd met de H. Olie.

**Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaver**

Nog niet is gestelpt de tranenvloed die vloeit sedert het overlijden van zijn duurzame levensgezelin, of we staan stil en stom, bij het gapend graf van dezen voorbeeldigen echtgenoot en vader die nu sedert negen maanden geen dag vreugde noch geluk meer gekend heeft. In zijne eenzaamheid had hij den moed niet meer om de scherven van een gebroken hart bijeen te brengen, en niettegenstaande - alles naar gelukkiger dagen uit te zien.

O Lieve Kinderkens, gij moogt met Jeremias klagen; « De vreugde van ons hart is uitgedoofd. de Kroon is van ons hoofd gevallen, want Vader en Moeder hebben ons verlaten ». Betrouwt nochtans op God die de Vader is der wezen. En gij. Bloedverwanten en Vrienden, bidt voor de zieleroest van dezen braven man, opdat hij weldra met zijn betreurde Clara in eeuwige vereeniging zou mogen waken over den schat dien ze hier op aarde hebben achtergelaten,

Mijn Jezus Barmhartigheid! 100 d. aff.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

100 d. aff.

**RUST IN VREDE**

-----  
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.