

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

Troostende † gedachtenis  
van

**Frans Camille HENAU,**

zoontje van

**Libert en Maria DECLERCQ.**

*geboren te Everbeke, den 25 Februari 1933  
en door de engeltjes opgenomen  
den 9 Februari 1934.*

---

Treur'ge Moeder, droeve Vader,  
Grievend snijdt het zwaard der smert  
Snikkend bij uw zielloos kindje  
U door 't bloedend ouderhert.

Ja, gij hebt een schat verloren,  
In dit aardsehe tranendal,  
Maar wie durft het God te vragen  
Waarom Hij dien slag beval ?

Hij de Heer, Hij minde 't kindje  
En Hij zond een engel neer  
Om den perel op te nemen ;  
Ach, Hij nam slechts 't zijne weer.

Ouders : roept Hij  
Waarom weent gij ?

Och ! FRANSKE lacht zoo schoon  
Hier bij Mij in de Hemelwoon.

---

*Everbeke. druk Depessemier Vandzrdonckt*