

Zalig zij die sterven in den Heer!



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

LEONA HENAU

echtgenoot van Mijnheer

CYRIEL MODDE

geboren te Oubraker den 9 Mei 1901

en er godvruchtig overleden den 6 November 1936.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de 3-de Orde van den H. Franciscus.

— Vol blijdschap had ze 't nieuwe leven uit Gods hand ontvangen, dankbaar om die nieuwe gunst, gelukkig om dien nieuwen zegen. Leven wilde ze voor haar kindjes en volop "moeder", zijn. Doch nauwelijks had ze weer die moedervreugde mogen smaken of Hij die haar die vreugde schonk riep haar tot zich, om haar, in d' eeuwige onuitsprekelijke vreugde van den hemel, te loonen voor haar moederlijke offervaardigheid.

— O Heer, ze was er nog zóó noodig en al te vroeg onttrekt Gij haar aan onze liefde en aan hen die nog zóó klein en hulpbehoevend, nu reeds zonder moeder zijn. Ons hart breekt bij dien harden slag en bittere tranen ontvloeïën onze oogden, doch met volle onderwerping en vurig geloof aanvaardden wij al wat Gij ons verzendt.

— Duurbare Echtgenoot, pijnlijk valt die vroege scheiding en lang nog hadde ik met U voor onze kinderen willen zorgen. Stel al uw betrouwen op God, dat Hij steeds uw steun en sterkte weze; van uit den hemel blijf ik over onze kindjes waken, eens zullen wij daar voor altijd vereenigd zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q)