

Wat zal ik, ellendige, aanvangen? Waarheen
zal ik vluchten, hetzij tot U, o mijn God.
Office der Overledenen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MELANIA HENAU

weduwe van Mijnheer Leo DOCLD

geboren te Oprakel,
den 29 Juli 1857 en aldaar overleden, den
5 Maart 1929, versterkt
door de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart

Buig U tot mij, Heer en red mijne ziel, red
mij om uwe barmhartigheid. Psalm VI 5.

De kwellingen mijns harten hebben zich
opgestapeld. Heer, ontrukkt mij aan uwe nooden.
Zie neer op mijne vernederingen en mijn lijden.
en vergeef mij mijne zonden. Psalm XXIV.

Beween niet hem die sterft, maar hem die
in zonden leeft. H. J. Chrysost.

Duurbare kinderen, vaartwel, en geve God
dat wij elkaar mogen weerzien in de gelukzalige
eeuwigheid, vreest den Heer en dient Hem al de
dagen van uw leven, teneinde daar het ware
geluk te vinden waar het alleen kan gevonden
worden. Laat niet van dikwijls voor uwe moe-
der te bidden.

Zoete Heer Jezus, Geef haar de eeuwige rust.
300 dagen afaat.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel