

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in den hemel. Mt. VI 10.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**R E N E H E N A U**

Echtgenoot van Mevrouw

**Celina De Backer,**

geboren te Hemelveerdegem, den 3 October 1879 en  
er godvruchtig overleden den 1 Februari 1945,  
voorzien van het H. Oliesel.

Ik zal komen als een dief in den nacht en gij zult  
het niet weten op wat uur ik komen zal.

Openb. III 3.

Door de goedheid van zijn hart en door de zacht-  
aardigheid zijner inborst, wist hij alle liefde en  
achting te winnen. Daarom is zijn gedachtenis in  
zegen. Geduldig en gelaten verborg hij al de pijnen  
en smarten van zijn ziekte voor zijn echtgenoot en  
kinderen, wier hart nog bloedde door het plotseling  
wegmaaien van zijn duurbaren zoon door den oor-  
logsgeesel, waardoor zijn vaderhart zoozeer werd  
getroffen, dat het ook daardoor werd neergeveld.

Duurbare echtgenoot, vaarwel, de slag kwam  
zoo onverwachts, de Heer heeft U zwaar beproefd  
door twee groote slagen, maar mor toch niet tegen  
Hem, Hij laat het lijden zijner beste kinderen niet  
onbeloond. Ik ga nu bij Georges, die ik zoo liefhad  
en beiden zullen wij van boven over U waken.

Mijne lieve kinderen, broeders, zusters en klein-  
kinderen, ik had U allen zoo lief, zoekt troost en  
hulp bij God, ons aller Vader. Bidt voor mij, ik  
hulp op U allen neer van uit den hooge.

---

*Dank voor bliken van genegenheid.*

---

Uitg. Wed. A. Dammekens, Hemelveerdegem