

O Heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS HENDRICKX

Weduwnaar van Mevrouw

ELODIE VALLEZ

geboren te Erwetegem, de 10 oktober 1885, en godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize, de 14 april 1962, voorzien van de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen. —

Zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. (Matt. V, 9)

De dierbare overledene was een vreedzaam en zachtmoedig man. Steeds was hij tevreden met wat men hem vroeg en wat men hem gaf. Het was altijd goed ..

Stilaan voelde hij het einde naderen. In stilte heeft hij geleefd, in stilte is hij langs de dood heengegaan naar de Heer van het leven. Met gelatenheid heeft hij uit Gods hand de beproevingen aanvaard.

De laatste tijd kon hij nog met moeite mensen en dingen onderscheiden omwille van zijn zwakke ogen; nu zal hij in het volle licht voor God staan en met Hem aanzitten aan het eeuwig feestmaal.

Dierbare kinderen, het afscheid is hard; toch weten wij dat wij slechts tijdelijk mekaar niet meer zullen zien. Ik dank u omdat gij zo goed voor mij hebt gezorgd.

Beste familieleden en kennissen, wil voor mij bidden bij de Heer.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Uitg. De Turck, Steenhuize