



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

BENEDICTUS HENDRICKX

dokter in geneeskunde

weduwnaar van Mevrouw

Maria Schoupe

geboren te Haaltert den 19 Februari 1865 en aldaar
godvruchtig overleden den 12 Februari 1939.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

**Lid van de confrerriën van het H. Hart
en van den H. Rozenkrans.**

De goedheid van zijn hart, de minzaamheid en de rechtzinnigheid van zijn inborst, zijn dienstvaardigheid en zijn medelijden voor al wie zijn hulp inriep, hebben van hem gemaakt een zeer geachte burger en een wijze raadgever.

Als geneesheer, heeft hij zijne plichten gekend en gekweten. Dag en nacht was hij bereid om zich te begeben aan de bedsponde van zieke of stervende menschen. Voor allen had hij een woordje troost en opbeuring. Door een langdurige praktijk en door studie had hij een groote ervaring opgedaan. Ook hadden de zieken in hem volle vertrouwen. De drukke bezigheden hebben vroegtijdig zijn lichaamskrachten ondermijnd. Hopen wij dat de Heer hem reeds zal beloond hebben.

Beminde kinderen, vaartwel! ik had nog eenige jaren bij u willen blijven, maar Gods Wil zij gezegend. Bemint elkander uit ter harte blijft onder elkander vereenigd door de banden der liefde en dient God al de dagen van uw leven. Bidt voor mij. En gij, broeder en zuster en bloedverwanten, bidt gij ook voor mij, weldra zullen wij elkander wederzien.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

300 d. afl.

drukk. G. Lauwereys, Kerksken.