

« Ten Paradijze geleiden U Gods Engelen ;
de Martelaren treden U tegemoet. »



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

CELINA - MARIA HENDRICKX

echtgenote van Mijnheer

HECTOR DE MEDTS

geboren te St-Lievens-Esse, de 30 september 1891
en godvruchtig overleden te Zottegem,
de 21 november 1960,

voorzien van de HH. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

**Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart
en van de Broederschap van O. L. Vrouw van Deinsbeke.**

Het valt zwaar en hard een trouwe echtgenote en een goede moeder te verliezen, maar het is een troost zich te herinneren haar diep geloof en haar voorbeeldig kristelijk leven.

Celina was in volle waarheid een diep godsdienstige vrouw, die maar leefde voor God en voor haar gezin, stil, eenvoudig en minzaam in haar omgang. vol huiselijke bezorgdheid en kristelijk vertrouwen. Al lang had de ziekte haar gezondheid ondermijnd, doch zij hield zich kranig en sterk en had zelfs de moed onder een opbeurende glimlach haar leed te verbergen.

Terecht zijn haar naastbestaanden allen bedroefd omdat met haar zoveel uit haar leven is heengegaan.

Heer, wij danken U, omdat Gij ons zulke goede moeder hebt gegeven. Gij hebt haar weggenomen uit dit leven, maar haar gedachtenis blijft leven in ons hart.

Heer, geef haar de eeuwige rust.