

Heden is de mensch en morgen verschijnt hij niet meer. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet meent, zal de Zoon des menschen komen.

Nav. Christi I, 23, Luc. XII, 40.



BID VOOR DE ZIEL

van

Isidoor HENDRICKX

zoön van

CHARLES EN AMELIA TUIPENS

geboren te Sint-Lievens-Essche, den 26 Januari 1815,
en aldaar schielijk overleden, den 31 Juli 1915.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Tegen het geweld der dood kan zich niemand wapenen; op haar zeis staat geschreven: ik spaar noch oud, noch jong, ik kom onvoorziens en wijk voor niemand.

H. Aug.

Als het morgen is, denk dat gij tot den avond niet zult leven; en als het avond is, wil u den dag van morgen niet verzekerd houden.

Nav. Christi I, 23.

Waakt dan, want gij kent noch dag noch uur.

Matth.

Doch al stierf de rechtvaardige een onverwachte dood, hij zou in ruste zijn.

Wijsheid IV, 7.

Indien de dood ons scheidt, de Hemel zal ons weer vereenigen. Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen, hoe bedroevend ons zijn raadsbesluiten ook mogen voorkomen, want de Heer is oneindig goed en bemint ons.

H. Basilus.

Beminde broeders en zuster, troost u en verplicht u veel voor mijn ziel te bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dagen afluat.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 dagen afluat.

R. J. D.

Sottegem, druk. Eylenbosch & Dupon