



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN**

**Mijnheer**

**Isidoor HENDRICKX**

**Weduwnaar van Mevrouw Elisa BUYDENS**

geboren te Kersbeek - Miscom den  
24 Mei 1864 en zachtjes in den Heer  
ontslapen te Sinte-Agatha-Berchem, den  
31 October 1936.

---

Hij was lid van de Broederschappen der Onbe-  
vleete-Ontvangingis van O. L. Vrouw van Barm-  
hartigheid, van den H. Rochus en van de  
Geloovige Zielen.

---

Een sterke, eenvoudige, nederige, werkzame  
man was hij. Niets anders, zijn heele leven lang,  
beoogde hij, dan het welzijn van zijn huis en  
't geluk van zijn kinderen. Hij was de steun en  
vreugde van zijn huis en zijn kroost. Hij was  
vol medelijden voor het lijden van anderen en  
nooit heeft hij iemand de minste smart aange-  
daan.

In zijn langdurige en pijnlijke ziekte was zijn  
onderwerping aan den wil van God volkomen.  
Ook heeft hij gelaten den dood te gemoet gezien,  
omdat hij wist dat de Hemel hem verwachtte.

God schonk Hem ons... God nam Hem terug tot  
zich. Dat onze smart en onze onderwerping Hem  
geofferd wezen en dat Zijn Heilige Wil geschiede  
op de aarde als in den hemel.

Ik zeg U niet vaarwel, Liefste Kinderen, ik  
zeg U tot in den Hemel waar Vader met Moeder  
op U zal wachten. Hebt dank voor Uw kinderlijke  
liefde. Om die liefde zegene en bescherme U God!

---

Barmhartige Heer Jezus, schenk hem de eeuwige  
rust!

---

Ondern. van begraf. Jean Nys, Berchem