

Ter zaliger gedachtenis van Mejuffer
LIMA-GHISLENA HENDRICKX

dochter van

Felix en Juliette DEROM

*geboren te Onkerzele-Atembeke den 21 Juli 1907 en aldaar
overleden den 17 Maart 1926. Voorzien van de Laatste
H. Sakramenten.*

*Vaarwel o droevig aard, vaarwel tooneel van smart
Te nietig voor mijn wensch te klein voor 't minnend hart
't Gordijn is opgelicht die schoone droom; het leven,
Veruloog zoo snel voorbij om plaats aan 't wezenlijk te
(geven*

*Vaarwel 'k betreur u niet uw grootheid was maar schijn
Uw vreugde slechts bedrog uw wellust enkel pijn
Ach vader, moeder, en broertje waarom toch dat snikkend
(geween*

*Richt dankend uw blikken naar 't Engelenpaleis
Daar vloog ik geleid door een Engelschaar heen
Daar zingt uwe Lima nu blijde in 't hemelsparadijs.*

*Als diepbeproofde ouders hebben wij ons kind jaren
(lang zien kwijnen
Maar bidden wij in 's Heerens naam omdat de zon moge
(helder schijnen
Zoo zullen wij onz' lievelinge uit ons midden zien weg-
(dragen
Doch hare smart en zacht geduld zullen wij in ons hert
[bewaren*

*Vaarwel dan beminden in 't hemelse land
Verwacht ik U allen bij latere tij
Heb dank voor uw zorgen ik bid hier voor u
Gedenk er u mijner en bid er voor mij.*

.....
druk. A. Hoebeke, Geeraardsbergen.