

Ik heb den goeden strijd gestreden, het geloof
bewaard. (II Tim.)



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW MARIE-CAMILLE HENOIT,

echtgenoot van Mijnheer

PROSPER-GHISLENUS DE VLAMINCK,

geboren te Delftinge, den 12 April 1859, en god-
vruchtig overleden te Geeraardsbergen den 26
Juni 1921, versterkt door al de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Eene brave huisvrouw...—Wie vindt haar? Hare
waard, overtreft wat uit de verste verte komt.
Het hart haars mans verlaat zich op haar. Zij doet
hem goed en geen kwaad aan, geheel haar leven
lang... Ziele kracht en welvceglukheid zijn haar
gewaad... Zij opent haren mond voor wijsheid, en
zachtmoedigheid bestuurd hare tong. Zij geeft
nauwkeurig acht op al wat omgaat in haar huis
en het brood der luiheid eet zij niet. Haar man en
hare veertien kinderen roemen en prijzen haar
zeggende : brave en wakkere vrouwen waren er
velen, maar gij, gij munt uit boven allen. (Pr. XXXI)

Zij beminde het H. Hart en ieverde voor zijne
heerschappij. Zij deed Het intronen in haar huis
en offerde Hem bijzonderlijk hare Clementine. En
't H. Hart, — Het bleef hare verzekerde toevlucht
tot in het uur der dood.

Teergeliefde echtgenoot, diep grieft U mijn af-
sterven,.. Zoek troost bij en in 't H. Hart. Die 't H.
Hart vereenigt, hoe ver ook gescheiden, blijven
dicht bij malkander. En gij, beminde kinderen be-
oefent getrouw de deugden die ik U van jongs af
heb ingeplant ; blijft voorts de eer en het welbe-
hagen van uwen vader, en vergeet mij niet in
uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde ! (300 d. afl.)

Druk. VAN DE MAELE-SCHOLLAERT Geeraards b