

De wijsheid is bij bejaarde menschen te vinden
en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang
leven. (Job XII, 12.)



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS-JOANNES HEREMAN,

echtgenoot van

Stephanie De Waele,

geboren te Lokeren 29 Juli 1839
en aldaar overleden den 29 December 1921,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was een goed en deugdzaam man, met ootmoedigheid God dienende al de dagen zijns levens. Alle zijne wegen waren vreedzaam; hij stelde den voet niet op den weg der zondaren, maar vroom en onwankelbaar in het geloof, haatte hij de overtreders van de wet des Heeren. (Sap. XII, 2.)

Als christen vader leerde hij zijne kinderen van jongs af God vreezen en de zonde vluchten; hij gaf hun eene ware christene opvoeding, hij leerde hun de onschuld des levens, de eenvoudigheid in het gedrag en de zuiverheid des herten; en daarom is hij, het hert vervuld met een grensloos betrouwen, in rust en vrede gestorven.

Lieve Echtgenoot, ik verlaat eenen wereld vol ellenden voor het rijk van eeuwige rust. Daarboven verwacht hij u; En gij mijne Kinderen, blijft elkander liefhebben, vergeet mijne lessen en voorbeelden niet, vermaan ook uwe kinderen met zorg op lat zij in eer en deugd opgroeien, God getrouwelijk dienen en doen wat Hem behaagt. Vaartwel mijne lieven kinderen en kleinkinderen, welhaast zien wij ons weder in den Hemel. vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van mijnen Jesus, maak dat ik U
meer en meer beminne. 300 dag. afl.

Lokeren, druk. DROSSENS-GALLE.