

Waakt want gij weet niet wanneer uw Meester zal  
komen,  
H. Matth. XXIV



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**AUGUST HERMAN**

echtgenoot van Mevrouw

**BERTHA GYSELINCK**

geboren te Nederzwalm-Hermelgem den 28 Jan. 1870  
en overleden te Gent den 27 Juli 1931  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Onverwacht en pijnlijk is de harde slag die ons komt  
te treffen. Wij zagen hem van ons weggaan met de  
blijde hoop Hem weldra weder te zien, en hij is niet  
meer in ons midden verschenen.

Ondoordringbaar zijn Gods raadsbesluiten. Ons hart  
bloedt, doch met kristene gelatenheid buigen wij het  
hoofd, en zeggen: Uw wil, Heer geschiede op de aar-  
de als in den Hemel; Zijn goede inborst, zijne dienst-  
vaardigheid, zijne diepe kristene gevoelens verwierven  
hem eenieders achting. Elkeen betreurt zijn vroegtijdig  
afsterven. Zijne gedachtenis zal in zegen blijven.

Duurbare echtgenoot, het uur onzer scheiding breekt  
aan wanneer ik hoopte nog vele jaren aan uwe zijde te  
leven. Gods H. Wil geschiede. Ik vertrouw U ons  
duurbaar kind; brengt het op in de vrees des Heeren,  
opdat het uw troost weze en onze kroon in den Hemel.

En gij beminde Broeders, Zusters en bloedverwan-  
ten droogt uwe tranen, onze scheiding zal niet eeuwig  
duren. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in u. 300 d. afl.

Druk. Wed. O, Surdiacourt Nederbrakel.