

Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon welke
de Heer u heeft voorbereid. Kerk. Officie.



BID VOOR DE ZIEL
VAN WAARDE

ZUSTER MARIA-JOHANNA,
(Juffrouw Maria-Gabriëlla Herman)

Geboren te Ste-Maria-Hoorebeke, den 13 Augusti . . . 1895
Getreden in het Klooster der Zusters van O.L. Vrouw
der VII Weeën te Se-Maria-Audenhoye, 28 Augusti 1916
Gekleed den 2 Januari 1917
Spreek er hare H. Beloften uit, den 1 October . . . 1917
Godvruchtig in den Heer ontslepen in voormeld Klooster
den 18 Februari 1919

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

O heilige staat van het kloosterleven! Hij maakt
den mensch gelijk aan de engelen, aangenaam aan
God, ontzaglijk aan de duivelen, eerbiedwaardig aan
de geloovigen. Thom. à Kemp.

Ons lijden gaat voorbij, maar ons loon zal altijd
duren. (H. Aug.) — Door hare engelachtige goedheid
en liefvalligheid won Zuster JOHANNA de genegen-
heid van allen die haar kenden.

Waarde Overste en Medezusters, ik zou zoo geer-
ne nog geleefd hebben om goed te doen onder uwe
wijze leiding, en mij gansch toe te wijden aan het
onderwijs en de opvoeding onzer lieve kinderen...
maar de Heer heeft er anders over beschikt... dat
zijn heilige wil geschiede.

Lieve Moeder, Broeders & Zusters, weent niet over
mij, want ik koester de zoete hoop, en ik sterf met
het vast betrouwen voor alle eeuwigheid met de
Maagden, als bruid van Christus, den lof des Hee-
ren te zingen in het Paradijs. — Troost u allen die
mij lief hebt en gedenkt mij in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.