

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 d. afl.



Bid voor de Ziel

VAN

PETRUS HERMANS

zoon van wijlen

Judocus en Monica Lejeune

geboren te Nederbrakel, den 2 Februari 1821
en er godvruchtig overleden den 2 Mei 1911.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Dat God mij oordeele met eene rechtveerdige weegschaal en Hij zal mijne oprechtigheid herkennen: dat ik de armen niet geweigerd heb wat zij begeerden en ze bijgestaan heb in hunnen nood dat ik mijn brood alleen niet geëten en de weezen ervan meedeeld heb; dat ik den armen man zonder dekfel of kleederen niet heb gelaten, want van jongs af was ik met medelijden beziel.

Job XXXI

Het was een edel hert, rechtveerdig en rechtshapen dat in rechtzinnigheid zijn geloof beleed.

H. Fr. Sal.

Met een gerust geweten zag hij zijn einde naderen. God neemt de vrees der dood weg aan deze die liefdadig zijn voor den arme. *H. Vin. à P.*

Gebed. O Heer Jesus-Christus, ik bid U, in aanzien van de bitterheid welke Gij op het kruis hebt uitgestaan, vooral op het uur dat Uwe edele ziel van Uw gezegend lichaam is gescheiden, heb medelijden met mijne ziel en geleid haar in het eeuwig leven Amen.

H. Gregorius.

Zoet Hert van Maria wees onze liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

O. Van Nieuwenhove-Van Den Driessche, Druk. Nederbrakel.