

Het leven hier op aarde is kort en broos, en bij den  
Heer alleen is rechtvaardigheid te vinden.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# GEORGES HERNOU

echtgenoot van

Mevrouw **Leona VAN DER MAELEN**

geboren te Geeraardsbergen den 1 April 1898, en er  
overleden den 5 November 1944. Voorzien van de  
H.H. Sakramenten der Stervenden.

---

De duurzame overledene dien we betreuren, is  
een dier menschen die recht door het leven gaan ;  
iederden dag op post aan zijn arbeid, had hij een goed  
woord en een stillen glimlach voor allen die hij ken-  
de. Daarom was hij de vriend van iedereen, en allen  
rouwen nu om zijn plotseling heengaan.

God, die loon naar werken geeft, heeft zijne ziel  
reeds geoordeeld en hem de belooning gegeven die  
een goed mensch toekomt.

Een goede mensch was hij : trouwe echtgenoot,  
goede vader, zijne kinderen waren zijn fierheid, wan-  
neer het ging om hen, was hem niets te veel ; op hun-  
ne toekomst richtte hij zijn leven.

Van hierboven, beste echtgenoote en kinderen,  
waak ik over U ; want waar God slaat, daar zalft Hij  
ook. Bidt veel voor mij, en leert het leven en de eeu-  
wigheid naar hunne echte waarde schatten.

H. Maria, bidt voor ons.

---

*De familiën HERNOU, VAN DER MAELEN,  
HERREGODTS en DE GALLAND danken om uwe  
diepgevoelde deelneming in hunnen pijnlijken rouw.*

---

Drukk. Pauwels, Vredestr. 56 Geeraardsbergen.