

Maria komt hare stervende kinderen te gemoet
en leidt ze naar den Hemel.

H. HIER.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Constance Herpelinck

geboren te Schoorisse den 12 November 1861 en
zacht in den Heer ontslapen te Segelsem
op 28 Oogst 1944.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen en van de Derde Orde
van Sint Franciscus van Assisië.

— - 0 - —

Van hare kindsheid af opgebracht in de vreeze des Heeren wandelde zij, als eene uitverkorene, gansch haar leven in de eenvoudigheid des herten en ware godsvrucht. Zij muntte uit door haar nederigheid, die haar voortreffelijk maakte in de oogen van God en van de menschen. Eene hooge zedelijkheid in ge-laar en spraak trof dengene die haar naderde. Zij was de wijze maagd door God geprezen in de H.Schrift.

In de menigvuldige ongemakken harer laatste jaren is nooit de minste klacht van hare lippen gevallen. Zij verborg haar lijden, om er de groote verdiensten niet van te verliezen.

Zoo stichtend ontving zij de laatste H. Sacramenten. Jezus in het Sacrament zijner liefde noemde zij haar grootsten schat en ontsliep zoo zacht, dorstend om Hem, aanschijn aan aanschijn, te gaan aanschouwen voor eeuwig in den Hemel. Kostbaar is in Gods oogen de dood der vromen.

Bemide Bloedverwanten, hebt dank voor uwe goede zorgen. Welhaast zullen wij voor altijd verenigd zijn in de eeuwige vreugde. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Duurbare Medezusters, eert en bemint uwe goede Moeder Maria al de dagen van uw leven dan wordt Zij eens voor u de deur des hemels.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Dr. Portois Schoorisse.