

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EULALIE HERPELINCK

echtgenootte van Mijnheer

PETRUS DE METS

geboren te Segelsem den 16 Maart 1843 en
godvr. overleden te Nederbrakel den 20 Maart 1931
Voorzien der H. H. Sacramenten der stervenden

Afgemat door den ouderdom vol van dagen en verdiensten voor den Heer, is zij opgenomen tot het geluk van den hemel. Zij was eene rechtvaardige vrouw, eene goede moeder, eerbaar in haar gedrag, van eenieder bemind; daarom is hare gedachtenis in zegen.

Met volle onderwerping aan den Wil van God heeft zij de smerten van eene langdurige ziekte verdragen, de woorden van den Apostel indachtig "Als wij met Hem lijden, zullen wij met Hem verheerlijkt worden."

De verduldigheid in het lijden is eene onuitputbare bron van genade, zij is het zeker teeken van de zaligheid, de weg naar den Hemel.

Beminde Echtgenoot, ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet... Beminde kinderen, mijne kroon en de vreugde mijns harten, gij weet hoe ik in uw midden geleefd heb; blijft getrouw aan den Heer. Denkt aan hetgeen ik heb geleden en vergeet nooit de lessen uwer moeder, weest de zorgen indachtig die ik U heb toegedragen en staakt uwe droefheid; want ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van vrede waar droefheid in genoegen en tranen in vreugde veranderen Vaarwel
Mijn Jezus, Bermhertigheid 300 d. afl.

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.