

Alles voor U, Allerheiligste Hert van Jezus ! (300 d. afl. iedere keer) «Ik ben tevrede naar den Hemel te gaan ook sinds lang ben ik daartoe bereid». (laatste woorden der stervende.)



## TROOSTENDE GEDACHTENIS

van

# Irma HERPELINCKX,

dochter van JAN-BAPTIST

en van Anna-Maria VAN DE MERGEL,

geboren te Ophasselt den 9 September 1886 en aldaar zeer godvruchtig en gelaten overleden den 27 Februari 1911. Meermaals versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was medezuster van de Derde-Orde van St-Franciscus van Assisië en lid der Congregatie van O.L.Vr.

Innig godvruchtig, zuiver van herte, onderdanig<sup>?</sup> dienstveerdig en werkzaam was zij een waar voorbeeld van alle deugden. — Zij stichte iedereen en wist 't kwade te beletten en 't goede te doen. Haar laatste bezoek was voor haar Goddelijken Meester, die zij zoo dikwijls bezocht, offerde met den priester en ontving aan de H. Tafel.

Die volgens een regel leeft overwint de wereld en zijne kwade neigingen verkrijgt meer verdiensten en bescherming.

Maria was haar leven in dit ballingschap, hare zoetheid in de uur des doods.

Eene pijnlijke kwaal overviel haar en de wereld verstond niet, dat scherp verdriet en dat smertennippen, bij zoo eene onschuld... doch als God eene ziel wil verheffen, tot den hoogsten graad in zijne reine liefde dan martelt Hij 't lichaam en de zinnen, zoodanig dat Hij voegt bij den MAAGDENLOON, den glans der MARTELKROON.

Lieve Ouders, bedankt met mij den Heer omdat Hij niet langer wachte mij tot zich te roepen, troost u bij de gedachte dat ik thans nog met meer iever en zekerheid kan werken aan uw geluk en gij ook mijne broeders en verwanten, weerhoudt uwe tranen, bidt met en voor mij.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d.afl.

Drukk M.VAN DE MAELE, Coersaardsbergen