

De godsvrucht tot Maria is een pand van zaligheid, welke God verleend aan dezen die Hij bestemt voor de glorie des Hemels. H. Joan. Dam.



**Bid voor de Ziel**  
*van*

**MARTHA HENDRICKX**

geboren te St-Lievens Essche,  
den 25 Januari 1859, en er godvruchtig in den  
Heer ontslapen den 10 December 1925.

*Lid der Congregatie van O. L. V. Onbev. Ontvang.  
versterkt door de Heilige Sakramenten*

Om heilig te leven en te sterven, is het niet noodig schitterende daden van geloof en liefde te verrichten. God, zegt de H. Franciscus de Sales, ziet niet naar de menigte der werken uit liefde tot Hem gedaan, maar naar het vuur der liefde, waarmede wij die verrichten. Zoo diende MARTHA God in alle eenvoudigheid des harten, en verwierf een grooten schat van verdiensten. Van hare kindsheid af heeft zij altijd den Heer gevreesd en zijne geboden onderhouden. De dood is voor haar eene gunst, omdat zij haar vereenigt met haren Schepper voor wien zij steeds geleefd heeft.

Lieve Bloedverwanten en Vrienden, ik sterf ! maar ik zal U beminnen in den Hemel, gelijk ik U beminde op aarde.

Beminde Congreganisten, geloof mij, het is zoet te sterven als men altijd Maria trouw gediend heeft. Ik smeek er u om, weest mij indachtig in uwe geboden. Tot wederziens in den Hemel voor den troon van onze goede Moeder Maria !

Gezegend zij de Zalige en Onbevleete Ontvangenis der H. Maagd Maria. 100 d. afl.

Lees de Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
*7 Jaren en 7 quadrag.*

R. I. P.

*Uitg. Colaes, St-Lievens-Essche*