

God gaf, God nam, Zijn H. Naam zij gebenedijd!



Zalig Aandenken

van

AGNES - MARGARETHA HERREGODS

dochtertje van

Frans en Bertha LIMPENS

geboren te Nederbrakel den 6 November 1931
en aldaar aan de liefde harer ouders ontrukkt den
3 Februari 1933.

Een engeltje kwam nêergedreven,
En zocht een roosje fijn en schoon ;
Het vond er eentje daar zoo even.
En plukte 't voor de Heemlenwoon

Ik ben dat roosje, Vader, Moeder ;
Broerke, Zusjes weent niet meer,
Ik ben nu bij den Albehoeder,
Het lieve kind van onzen Heer.

Nu in den hoogen schoonen Hemel
Omkransd met glans en lichtgestraal,
Ben 'k tusschen 't Engelen gewemel
Veel beter dan in 't aardsche dal

O weent dan niet 'k ben zoo tevreden
In 't schoon paleis waar Jezus troont
En 'k zal betrachten doer mijn 'beden,
Dat gij wat later ook hier woont.

Druk. Wed. O. Surdiaccourt. Nederbrakel.